

“We zijn niet alleen allemaal verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. We zijn in zekere mate ook verantwoordelijk voor elkaars welzijn. Wereldwijde solidariteit is zowel nodig als mogelijk, omdat zonder enige mate van solidariteit geen enkele samenleving echt stabiel kan zijn en niemand zijn welvaart echt veilig kan stellen.”
Woorden van **Kofi Annan**

Zijne Excellentie António Guterres Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Zijne Excellentie meneer de president Chandrikapersad Santokhi en Zijne Excellentie meneer de Vicepresident, Ronny Brunswijk, ministers, permanente vertegenwoordigers, dames en heren ik heet u allen welkom.

Het is mij een waar genoegen om u tijdens deze gedenkwaardige gelegenheid toe te mogen spreken.

Dit jaar viert de Verenigde Naties haar 75-jarig jubileum te midden van een wereldwijde gezondheids crisis, die enorme economische en sociale gevolgen teweegbrengt. Onze hedendaagse wereld lijkt in niets op die van 75 jaar geleden toen de Verenigde Naties werden opgericht; een wereld, die nu wordt geteisterd door ongelijkheid, armoede, honger, gewapende conflicten, terrorisme, onveiligheid, klimaatverandering en pandemieën.

Een ware uitdaging voor de Verenigde Naties, die fungeert als een wereldwijd forum waar lidstaten hun kwesties bespreekbaar kunnen maken. Het handhaven van internationale vrede, veiligheid en internationaal recht, beschermen van mensenrechten, leveren van humanitaire hulp en bevorderen van duurzame ontwikkeling zijn allemaal nauw verankerd in het thema: "De toekomst, die we willen; de VN, die we nodig hebben."

Multilateralisme is hét sleutelprincipe van de Verenigde Naties en een bepalend principe van buitenlands beleid. De VN is bij uitstek de organisatie, die kan helpen bij het hervormen van instellingen in dienst van de wereldbevolking. De uitdagingen van vandaag vereisen internationale samenwerkingsverbanden, die alle grenzen overstijgen. Multilateralisme is daarom een cruciale vorm van internationale diplomatie. *Geen enkele democratie kan lang bestaan als zij niet, als fundament voor haar bestaan, de erkenning van de rechten van minderheden accepteert.*

Franklin D. Roosevelt

Omdat het nieuwe coronavirus delen van de wereld kwetsbaarder heeft gemaakt, noopt de behoefte tot een hervormd multilateraal systeem, dat de uitdagingen van de toekomst kan aanpakken. In deze tijd van fysieke distantie zijn parlementen

onderworpen aan (distantiërende) maatregelen, waarbij hun rol belangrijker is dan ooit, omdat er noodwetten aangenomen moeten worden, middelen opzij gezet en overheidsmaatregelen gecontroleerd dienen te worden.

In een tijd waarin de totale wereldbevolking kritieke uitdagingen probeert te initiëren en aan te pakken, is participatie van jongeren in democratische processen niet alleen een recht, maar meer nog een noodzaak. In dat licht zijn er speciale maatregelen nodig, die ervoor zorgdragen, dat jonge mannen en vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in de politiek. Jongeren zijn niet alleen broodnodig bij de besluitvorming in onze parlementen en regeringen, maar ook voor vredesinspanningen, in de media en tijdens openbare debatten. Met deze ideologie promoot Suriname een beleid om het leven, de vrijheid, welvaart en eigendommen van haar burgers te beschermen. Geen enkel land kan in zijn eentje een veiligere en betere wereld creëren, dus ook voor onze democratische natie is het niet makkelijk.

Nu de democratie in veel landen onder druk staat, lijkt deze alleen een werkelijkheid voor iedereen te kunnen worden met de steun van de volledige internationale gemeenschap. 15 september is sinds 2007 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot "Internationale Dag van de Democratie". Deze dag reflecteert de toestand van de democratie in de wereld. Het is van eminent belang om jongeren te betrekken bij parlementaire aangelegenheden, om zo de instellingen toegankelijker te maken voor hen. Deze dag moet ons ertoe aanzetten om de democratie en het vertrouwen van het publiek in (overheids)instellingen te versterken. *Want wat belangrijk is, is niet alleen om de overwinning van de democratie te behalen, maar om de democratie te behouden.*

Nelson Mandela

Als parlement hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om het internationaal recht vorm te geven en de plicht om het uit te voeren. Het is onze plicht om de behoeften en belangen van toekomstige generaties te verdedigen en te waarborgen. Laten wij daarom trachten eensgezind te werk te gaan, om onze jongeren die ondersteuning te bieden, zodat ze wereldburgers kunnen worden, voor wie geen enkele uitdaging te groot is.

De ware democratie is die, welke aan ieder individu toestaat om zijn beste krachten aan de mensheid te geven.

Louis Pasteur

Ik dank u